

NIEUWSBRIEF - MEDEDELINGEN

Met ingang van deze week gaat u de mededelingen op woensdag in uw mailbox of brievenbus ontvangen. Dit in verband met het feit dat u zich dient op te geven voor het bijwonen van een viering op de zondag.

Denkt u er wel aan dat de vieringen op zondag om **9.00 uur** beginnen?

Vieringen met ingang van 14 juni 2020

A.s. zondag 14 juni gaan we weer vieren met u als parochianen ín onze kerk. Dit na ruim 3 maanden. Tot 1 juli met 30 parochianen (exclusief bedienaren), daarna met ongeveer 50 parochianen.

Dit aantal past in de kerk met in achtneming van de 1 ½ meter.

Is er een eucharistieviering? Op “coronawijze”, wordt de communie uitgereikt,

Om de viering goed te laten verlopen conform de Coronaregels, even in het kort de belangrijkste afspraken.

Bij binnenkomst in de het voorportaal wordt u gevraagd naar uw gezondheid i.v.m. Corona en of u heeft gereserveerd.

Hierbij geldt: bent u verkouden of heeft u koorts, blijf dan thuis.

U dient uw handen te ontsmetten met de aanwezige ontsmettingsgel alvorens de kerk te betreden.

Een gastheer/vrijwilliger zal u een plaats toewijzen voor deze viering.

Een misboekje ligt daar al voor u klaar.

De zitplaatsen in de kerk zijn gemarkeerd met een sticker.

U dient in de aangewezen bank te gaan zitten.

Voor de zijbanken geldt: schuift u zo ver mogelijk door.

Voor het middenschip geldt: achter een sticker gaan zitten.

Echtparen en mensen uit hetzelfde gezin krijgen een plaatsje in het middenschip.

Dan graag plaats nemen in het midden van de bank.

De zitplaatsen direct aan de gangpaden worden niet gebruikt, zodat er 1,5 meter afstand is met degene die daar lopen.

Het is **niet** toegestaan om mee te **zingen** en daarom zullen we de vaste gezangen samen bidden.

Tijdens de gehele viering is het niet de bedoeling dat u knielt, dit in verband met de 1,5 meter regel. In plaats daarvan zullen wij gaan staan.

Communie: u wordt naar voren geleid door de gastheer/vrijwilliger.
 Vòòr in de kerk uw handen ontsmetten bij de ontsmettingszuil.
 Daarna doorlopen om de hostie op uw hand te ontvangen en via het
 andere gangpad teruglopen naar uw plaats. **DENK AAN DE 1½ METER**

Er is geen collecte tijdens de viering,
 U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in de collecteschaal achter in de
 kerk doen. Het geldbusje voor de misboekjes staat daar ook bij.
Het misboekje dient u mee naar huis te nemen.

Reserveren voor de vieringen

Als u de vieringen bij wilt wonen dan dient u zich op te geven via
<http://www.rkkerkkockengen.nl/vieringen>
 Indien u geen internet heeft kunt u op maandag-, woensdag- en vrijdag tussen
 9.00 uur en 12.00 uur bellen met het parochiesecretariaat, tel 241207.

De vieringen vanuit onze eigen kerk kunt u met ingang van 14 juni ook weer
 beluisteren via www.kerkomroep.nl Eenmaal op de website, de provincie
 Utrecht op het landkaartje aanklikken. Vervolgens bij plaatsnaam
 “Kockengen” intypen en dan R.K. geloofsgemeenschap O.L.V.
 Tenhemelopneming aanklikken.
 Aanstaande zondag 14 juni hebben wij een gebedsviering
 en is Jos van Os de voorganger.

Opgeven van intenties voor de vieringen

Dit kunt u doen via internet secretariaat@rkkerkkockengen.nl of telefonisch bij
 het secretariaat op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00
 uur, tel. 241207.

Uitzending via RTV Stichtse Vecht

De uitzending van de eucharistieviering op zondag vanuit de H. Hartkerk in
 Maarssen via RTV Stichtse Vecht blijft gehandhaafd, (RTV Stichtse Vecht
 kanaal 1332 KPN en Ziggo kanaal 44)
 Aanstaande zondag is pastor Schyns de voorganger in Maarssen.

Nieuwsbrief

Met ingang van deze week vervalt de nieuwsbrief met daarin het evangelie van
 de zondag en een korte bezinning daarbij. Dit omdat er met ingang van komende
 zondag weer een viering in onze kerk is die u kunt bezoeken of
 beluisteren via de www.kerkomroep.nl

Tekst van de week

De liefde is de basis van ons geloof; “Heb je naaste lief.”
 De volgende uitspraken gaan over de **liefde**:

Heel belangrijk in ons leven,
is het spoor van liefde dat wij achterlaten als we er niet meer zijn.

Liefde is niet te koop,
maar toch het kostbaarste wat er is.

Echte liefde is als een ring:
er komt geen einde aan.

Echt liefhebben is niet liefhebben omdat,
maar ondanks.

Een leven zonder liefde is
als een landschap zonder zon.

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt,
het hart wordt rijk door wat het geeft.

Waar liefde is, is leven

De liefde is ongeneeslijk,
maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen.

Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven goed,
waar men stil en ongedwongen,
alles voor elkander doet.

Liefde is misschien niet alles,
maar zonder liefde is alles niets.

Je kunt geven zonder lief te hebben,
maar niet liefhebben zonder te geven.

Liefde maakt lijden lichter,
lijden maakt liefde sterker.

Met vriendelijke groet

Thea Segers en Wil Hilhorst
Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
Voorstraat 25
3628 AJ Kockengen
0346 241207
secretariaat@rkkerkkockengen.nl
www.rkkerkkockengen.nl
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

