

R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
Voorstraat 25
3628 AJ Kockengen
0346 241207
secretariaat@rkkerkkockengen.nl
www.rkkerkkockengen.nl



KERKBERICHTEN KOCKENGEN

**VAN 13 SEPTEMBER
TOT EN MET 1 NOVEMBER 2020**

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming Kockengen
LOCATIERAAD

Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: olvkockengen@gmail.com
 Rekeningnummer NL54Rabo 0332850994
 voor Kerkbalans en/of gezinsbijdrage.

Rekeningnummer voor overige betalingen zoals lezen van missen, ONE etc.: NL81 RABO 0332 8540 00.

Beide ten name van St. Jan de Doper-**Kockengen**.

CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN

Pastoraal werker Jos van Os Telefoon: 0346-215866
josvanos6@kpnmail.nl of jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl

PASTORAATGROEP

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:
pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl of telefonisch: 0346-241207

LEDENADMINISTRATIE

ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl

PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN

Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.

e-mail: secretariaat@rkkerkkockengen.nl

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)
 een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,
 huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.

Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren
 en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters
 om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.

ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK

Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die
 bezoek wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het
 parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan
 mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I. v. Dongen tel.: 241722.

EIGEN KERKBERICHTEN

De volgende eigen kerkberichten lopen van:

ZONDAG 1 november 2020 tot en met 20 december 2020.

Inleveren kopij

ONE: WOENSDAG 7 oktober 2020 VÒÒR **09.00** UUR.

EIGEN kerkberichten: woensdag 21 oktober 2020 VÒÒR **09.00** UUR.

Liturgische agenda van 13 september tot en met 1 november 2020

- Zondag 13 september 24^{ste} zondag door het jaar
- 9.00 uur** Eucharistieviering door pastor Schyns.
 Misintenties voor: overleden ouders de Bree-Scholman en
 Thea, overleden ouders Verhoef-Spruit
 overleden vrouw en moeder
 Annie Verkleij-Verhoef, Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina
 Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen
 en Tonny Roelofsen, Gerda Versteegh-Kraaij en
 Ap van Brakel, Ad en Wilfried Knippers.
Acoliet: J. v.d. Bosch
Lector: J. Daalhuizen
Koster: R. v. Zanten
Gastheren: P. van Schie en L. v. Zanten
- Zondag 20 september 25^{ste} zondag door het jaar
- 9.30 uur** Eucharistieviering door pastor Huisintveld.
 Misintenties voor: Theo Pouw, Wilhelmina Maria
 Nieuwendijk, overleden ouders Samsom-van Zanten,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen
 Leonardus Lambo.
Acoliet: K. Samsom.
Lector: A. v. Schie.
Koster: J. Lauwers.
Gastheren: J. v.d. Weijden en K. Segers
- Zondag 27 september 26^{ste} zondag door het jaar
- 9.30 uur** Eucharistie/viering door pastor Capucao.
 Misintenties voor: Annie Verkleij-Verhoef, Tiny Pouw-
 Kaatee, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden broer,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Acoliet: J. Röling
Lector: A. Zuidgeest
Koster: G. Gijsbertsen
Gastheren: L. v. Zanten en G. Hilhorst
- Zondag 4 oktober 27^{ste} zondag door het jaar
- WERELDMISSIEDAG VOOR KINDEREN
 H. Franciscus
- 9.30 uur** Eucharistieviering door Monseigneur Woorts.

Misintenties voor: overleden ouders de Bree-Scholman, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, Truus v.d. Weijden-Baas, Theo Pouw, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Acoliet: J. v.d. Bosch

Lector: H. v. Loenhoud

Koster: G. Hilhorst

Gastheren: P. v. Schie en A. v. Dongen

Zondag 11 oktober 28^{ste} zondag door het jaar

9.30 uur Gebedsviering door leden eigen werkgroep.
Gebedsintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Lector: eigen werkgroep

Koster: R. v. Zanten

Gastheren: L. v. Zanten en H. v. Loenhoud

Zondag 18 oktober 29^{ste} zondag door het jaar

WERELDMISSIEDAG

9.30 uur Gebedsviering door Jos van Os
Gebedsintenties voor: Theo Pouw, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Lector: A. Kramer

Koster: J. Lauwers

Gastheren: J. v.d. Weijden en G. Gijsbertsen

Zondag 25 oktober 30^{ste} zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering door pastor Capucao.
Misintenties voor: Annie Verkleij-Verhoef, Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Leonardus Lambo.

Acoliet: K. Samsom

Lector: J. Daalhuizen

Koster: G. Gijsbertsen

Gastheren: P. v. Schie en R. v. Zanten

Zondag 1 november 31^{ste} zondag door het jaar ALLERHEILIGEN

9.30 uur Gebedsviering door Jos van Os.

Gebedsintenties voor: overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, Truus v.d. Weijden-Baas, Theo Pouw, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Lector: A. v. Schie

Koster: G. Hilhorst

Gastheren: J. v.d. Weijden en K. Segers.

MEDEDELINGEN

VANAF ZONDAG **20 SEPTEMBER** BEGINNEN DE VIERINGEN
IN ONZE KERK OM **9.30** UUR

COLLECTES

Zondag 12 juli 2020	€ 154,00
Zondag 19 juli 2020	€ 120,90
Zondag 26 juli 2020	€ 161,70
Zondag 2 augustus 2020	€ 139,70
Zondag 9 augustus 2020	€ 100,00
Zaterdag 15 augustus 2020	€ 222,95
Zondag 23 augustus 2020	€ 92,50
Zondag 30 augustus 2020	€ 144,75
Zondag 6 september 2020	€ 86,30

Extra collecte voor de MIVA

zondag 30 augustus 2020 € 239,30

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

KERK SCHOONMAKEN

28 september tot en met 23 oktober 2020: R. en T. Schuijlenburg.

MAANDSLUITING OVERDORP EN HELPERS VIERING 1^{STE} VRIJDAG OVERDORP

I.V.M. HET CORONAVIRUS GAAT DE EERSTE VRIJDAG VAN DE
MAANDVIERING IN OVERDORP NIET DOOR.

AGENDA

Er staan geen activiteiten gepland tot en met 1 november 2020.

MAALTIJD ALLEENGAANDEN

I.V.M. HET CORONAVIRUS

GAAN DE MAALTIJDEN VOOR ALLEENGAANDEN NIET DOOR

DE WARME DEKEN

Handwerkclub 'De warme deken' toch weer van start.

In maart kwam er een abrupt einde aan onze maandelijkse handwerkochtenden.

Het coronavirus riep ons een halt toe. Thuis zullen de deelnemers ongetwijfeld door zijn gegaan met te haken en te breien voor het goede doel. Maar het is toch het leukste om samen te komen om elkaars werk te bewonderen en met elkaar in gesprek te gaan.

Daarom zijn we nu, een klein half jaar verder, aan het nadenken gegaan: wat zijn de mogelijkheden om weer op te starten? Samenkomen in de pastorie is niet verstandig, daar immers is de 1½ meter niet te waarborgen.

Bij de familie Segers aan de Wagendijk is dat wél het geval. Voorlopig kunnen we daar op de donderdag terecht. Dank je wel, Koos en Thea, voor jullie gastvrijheid!

Met elkaar zullen we nog wel op een rijtje moeten gaan zetten onder welke voorwaarden de ochtend zo optimaal mogelijk kan verlopen. Daar horen jullie nog wel over.

Op donderdag 24 september a.s. is iedereen weer van harte welkom om van 10.00 uur tot 11.30 uur weer gezellig komen handwerken.

Tineke en Erica

ALLERHEILIGEN

Allerheiligen is een christelijke feestdag - jaarlijks op **1 november** - waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd.

Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorvenen herdacht.

Allerheiligen en **Allerzielen** zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen.

De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren. Deze dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms-katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november.

De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of "All Hallows' eve(ning)" genoemd.

Rooms-katholiek feest

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

Op de avond vóór en de middag en avond van Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van Allerzielen op 2 november. In alle rooms-katholieke streken worden de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd.

NEDERLANDER

Dit jaar, waarin we herdacht hebben dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is, heb ik meerdere keren geschreven over hoe ons gezin die gebeurtenis en wat ervoor en erna kwam beleefd heeft. Ik heb al geschreven dat mijn vader aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nog de Duitse nationaliteit had. Nu wil ik nog vertellen hoe ik uiteindelijk Nederlander ben geworden.

Het moet in 1952 geweest zijn, dat mijn vader onverwacht aankondigde, dat hij van plan was naturalisatie aan te vragen. Voor hemzelf hoefde het

eigenlijk niet meer. Hij deed het vooral voor mijn moeder en voor mij. De naturalisatie gold tegelijk voor de echtgenote en eventuele minderjarige kinderen. Er stond gemiddeld anderhalf tot twee jaar voor. Dan zouden we dus ruim op tijd zijn. Mijn vader moest toen een gesprek hebben met de officier van justitie in het gerechtsgebouw in Zutphen. Hij vertelde later, dat hij daar bekeken en behandeld was als een soort misdadiger. Niet door de officier van justitie zelf overigens. Die was heel vriendelijk geweest. Een soort gelijk verhaal hoorde ik later van de huisarts in Vaassen, die een paar kinderen geadopteerd had. Verder was het een kwestie van afwachten. In 1955 werd ik meerderjarig. Ik zat toen in het tweede jaar van de filosofiestudie op Dijnseburg in Zeist. Twee weken na mijn eenentwintigste verjaardag kreeg ik van thuis bericht dat de naturalisatie was afgekomen. Mijn vader kwam 's middags thuis om te eten. De inspecteur van de vreemdelingendienst in Apeldoorn woonde niet ver bij ons vandaan. Hij is er meteen heengegaan om te vragen hoe het nu zat met mijn naturalisatie. Die stelde hem gerust. De aanvraag was erop gericht geweest dat die ook voor mij zou gelden. Ik vertelde het op Dijnseburg aan een plaatsgenoot, die toen "senior" was, woordvoerder en leider van de studenten. Die maakte het bekend. Daarop werd door de aanwezigen gereageerd door het zingen van het Wilhelmus.

Een paar jaar later zou ik voor het eerst mogen stemmen. Inmiddels was ik op Rijsenburg in Driebergen in het laatste of voorlaatste jaar theologie. Ik kreeg geen oproep. Bij navraag bleek dat ik nog steeds als Duitser ingeschreven stond. Ik moest dus een nieuwe naturalisatieaanvraag indienen. Ook ik moest dus een gesprek hebben met de officier van justitie. Volgens mij is dat bij hem thuis gebeurd. Ook in mijn geval was hij heel vriendelijk. Toen ik zei dat er gezien de omstandigheden wat haast bij was, gaf hij mij de tip om een ambtenaar in te schakelen of een Kamerlid. De president van het seminarie had regelmatig contact met pater Stokman, een Franciscan, die lid was van de Tweede Kamer. Die heeft toen bemiddeld.

Pastor F. Schwenk.