

**R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen**

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming

Voorstraat 25

3628 AJ Kockengen

0346 241207

secretariaat@rkkerkkockengen.nl

www.rkkerkkockengen.nl



**KERKBERICHTEN KOCKENGEN  
VAN ZONDAG 31 OKTOBER 2021  
TOT EN MET  
ZONDAG 19 DECEMBER 2021**

**Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Kockengen  
VIERINGEN**

Te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

**LOCATIERAAD**

Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: [olvkockengen@gmail.com](mailto:olvkockengen@gmail.com)

Rekeningnummer NL54Rabo 0332850994

voor Kerkbalans en/of gezinsbijdrage.

Rekeningnummer voor overige betalingen zoals lezen van missen,

ONE etc: NL81 RABO 0332 8540 00.

Beide ten name van St. Jan de Doper-**Kockengen**.

**CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN**

Pastoraal werker Jos van Os      Telefoon: 0346-215866

[josvanos6@kpnmail.nl](mailto:josvanos6@kpnmail.nl) of [jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl](mailto:jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl)

**PASTORAATGROEP**

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:

[pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl](mailto:pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl) of telefonisch: 0346-241207

**LEDENADMINISTRATIE**

[ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl](mailto:ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl)

**PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN**

Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.

e-mail: [secretariaat@rkkerkkockengen.nl](mailto:secretariaat@rkkerkkockengen.nl)

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)

een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,

huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.

Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren

en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters

om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.

En natuurlijk voor al uw vragen.

**ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK**

Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die bezoek

wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het

parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan

mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I. v. Dongen tel.: 241722.

**EIGEN KERKBERICHTEN**

De volgende kerkberichten lopen van:

ZONDAG 19 DECEMBER 2021 tot en met ZONDAG 13 FEBRUARI 2022

**Inleveren kopij**

EIGEN kerkberichten: woensdag 8 december voor **09.00** uur.

**Liturgische agenda van 31 oktober tot en met 19 december 2021**

Zondag 31 oktober 2021

**WERELD MISSIE DAG**

9.30 uur.

**Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, voor overleden ouders, Theo Baars en overleden familie Baars-Giesbers, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Leonardus Lambo, overleden ouders Knippers- v.d. Brink, overleden ouders Buts -v. Dijk, Ad en Wilfried Knippers.

Voorganger: zuster Monica

Lector: T. Segers

Koster: J. Lauwers

**DINSDAG 2 NOVEMBER****ALLERZIELEN**

19.00 uur

**Gebedsviering**

Gebedsintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen, Toon van Rooijen, Gerard van der Poel, Marcel Spruit.

Voorgangers: T. Sterk, T. Segers en R. Oostveen

Koster: R. v. Zanten

Zondag 7 november 2021

**H. Willibrord**

9.30 uur

**Eucharistieviering**

Misintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen, Toon van Rooijen, Gerard van der Poel, Marcel Spruit, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo.

Voorganger: pastor Schyns

Acoliet: K. Samsom

Lector: H. v. Loenhoud

Koster: G. Hilhorst

**ZATERDAG** 13 november 2021 33<sup>ste</sup> zondag door het jaar**19.00 uur****Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo.

Voorganger: J. v. Os  
 Lector: A. v. Schie  
 Koster: J. Lauwers

Zondag 21 november 2021 **Christus Koning**

9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: overleden ouders Hilhorst-de Reuver, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, pastoor Kemperman, overleden ouders Knippers- v.d. Brink, overleden ouders Buts-van Dijk, Ad en Wilfried Knippers, Leonardus Lambo, Margaretha Versteegh-Calis.

Voorganger: pastoor den Hartog  
 Acoliet: J. Röling  
 Lector: A. Kramer  
 Koster: R. v. Zanten

Zondag 28 november 2021 1<sup>ste</sup> zondag van de advent

9.30 uur. **Gebedsviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Theo Baars en overleden familie Baars-Giesbers, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: T. v.d. Meulen  
 Lector: T. Segers  
 Koster: G. Hilhorst

Zondag 5 december 2021 2<sup>de</sup> zondag van de advent

9.30 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Ap van Brakel en Gerda Versteegh-Kraaij, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen, Toon v. Rooijen, Marcel Spruit, Gerard van der Poel.

Voorganger: J. v. Os.  
 Lector: H. v. Loenhoud  
 Koster: G. Gijsbertsen

Zondag 12 december 2021 3<sup>de</sup> zondag van de advent

9.30 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit  
overleden vrouw en moeder, Wilhelmina Maria

Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo,  
Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: leden eigen werkgroep

Koster: J. Lauwers

Zondag 19 december 2021 4<sup>de</sup> zondag van de advent

9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,  
overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius  
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor Schyns

Acoliet: J. v.d. Bosch

Lector: A. v. Schie

Koster: R. v. Zanten

### COLLECTES

Zaterdag 11 september 2021:	€ 96,00
Zondag 19 september 2021:	€ 176,70
Zaterdag 25 september 2021:	€ 83,20
Zondag 3 oktober 2021:	€ 152,90
Zaterdag 9 oktober 2021:	€ 88,00
Zondag 17 oktober 2021:	€ 171,70

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

### KERK SCHOONMAKEN

1 november t/m 26 november: L. v. Schie-Korrel en W. de Goeij-Miltenburg

29 november t/m 24 december: L. Jongeneel-Koppers en A.v Schie-Kooijman

### AGENDA

Zondag 31 oktober 2021 om 9.30 uur koffie na de viering daarna uitje.

Dinsdag 2 november 2021 om 19.00 uur Allerzielenviering.

Na de viering gezamenlijk koffie drinken achter in de kerk.

Vrijdag 5 november 2021 om 15.30 uur eucharistieviering Overdorp.

Vrijdag 5 november 2021 om 18.00 uur maaltijd alleengaanden.

Zaterdag 13 november 2021 extra collecte voor de DIACONIE.

Zondag 21 november 2021 om 9.30 uur koffie na de viering.

Woensdag 24 november 2021 RED WEDNESDAY,  
 godsdienstvrijheid wereldwijd.

Vrijdag 3 december 2021 om 15.30 uur eucharistieviering Overdorp.  
 Donderdag 9 en vrijdag 10 december 2021 kerstmaaltijd alleengaanden.

### **EUCHARISTIE OVERDORP**

De eerste vrijdag van de maand mag weer gevierd worden in Overdorp  
 Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden in Overdorp  
 en zingen is in de Polderzaal toegestaan.

Wel moet er nog steeds **1,5 meter afstand** gehouden worden.  
 Dat betekent dat er **maximaal 10 personen** in de Polderkamer kunnen.  
 Hebt u interesse om te komen?

Laat het even weten en bel 06-42908058.

### **HELPSTERS EUCHARISTIE OVERDORP**

Vrijdag 5 november 2021: Toos Bom en Wil Hilhorst

Vrijdag 3 december 2021: Cock v.d. Gref en Gerda Bom

### **UITJE VOOR/VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP**

#### **ZONDAG 31 OKTOBER 2021**

Zondag 31 oktober is er een uitje voor onze geloofsgemeenschap.

Om half tien beginnen we met een woord-en communieviering  
 in de kerk. Zuster Monica gaat hierin voor.

Na de viering is er achter in de kerk koffie drinken.

Daarna vertrekken we gezamenlijk om het kerkhof aan de  
 Wagendijk bekijken.

Na die bezichtiging lopen, fietsen of rijden we met de auto  
 door naar Wagendijk 1, voor de lunch en een gezellig samenzijn.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan graag even een  
 mailtje of telefoontje naar 06-42908058.

### **DE WARME DEKEN**

Donderdag 25 november is de volgende bijeenkomst van De Warme  
 Deken. Bij De Warme Deken wordt er gehaakt en gebreid voor het goede  
 doel. U bent van harte welkom vanaf tien uur aan de Voorstraat 25.

Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer twaalf uur.

### **ALLERZIELEN**

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-  
 katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.

Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op **2 november** gevierd op de  
 dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar

het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.

Op **Allerheiligen** en **Allerzielen** wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen ook wel op allerheiligendag. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of "All Hallows eve(ning)" genoemd. In Engeland heeft Halloween zich als wereldlijk feest, los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds de zestiende eeuw verder ontwikkeld en van daaruit verder verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken.

### **Geschiedenis**

Een gedenkdag op 2 november voor alle gestorven kloosterbroeders werd in de tiende eeuw door abt Odilo van Cluny ingesteld. In de twaalfde eeuw werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag voor alle gelovige zielen.

### **Rooms-katholiek feest**

De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen van de overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich in het vagevuur en wachten op hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te worden opgenomen. Bemiddeling en voorbeden van de levende gelovigen kunnen helpen de schulden van de doden te verlichten en hun tijd in het vagevuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de levenden eveneens aflaten verkrijgen voor hun eigen zonden.

De gebruiken die zich rond deze geloofsleer hebben ontwikkeld, zijn talrijk.

Naast het bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het branden van kaarsen behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met (witte) bloemen tot de plechtigheden.

Het eten van zielenbroodjes door de nabestaanden en het uitdelen daarvan aan armen is lange tijd een onderdeel van het Allerzielenfeest geweest. Elk (al of niet onder gebed) gegeten broodje betekende de verlossing van een zieltje. Deze brooduitdeling was een belangrijke vorm van kerkelijke armenzorg.

(van de website: <https://www.beleven.org/feest/allerzielen>)

## PASTOR SCHWENK

Na de eerste keer, waarover ik de vorige keer geschreven heb, ben ik nog twee keer in Langenhagen geweest. De laatste keer voelde ik me wat overbodig vooral toen de kapelaan, een nieuwe - die van de eerste keer was intussen zelf ergens pastoor geworden – weer terug was van vakantie. Ik werd toen nogal eens uitgeleend aan buurparochies, wat op zich natuurlijk heel leuk was. De pastoor vierde dat jaar zijn 25-jarig priesterfeest en had de neiging zich met alle details van het feest te bemoeien.

Na die laatste keer had ik het gevoel dat ik er wat uitgekeken was. Ook wat natuurschoon betreft viel er weinig te beleven.

Daarna ben ik niet meteen teruggegaan naar Nederland. Een Duitse nicht van mij was namelijk het jaar daarvoor met haar man en een bevriend echtpaar op bezoek geweest bij mijn ouders. Ze waren toen ook mij in Nijmegen komen opzoeken, en hadden mij uitgenodigd om het jaar daarop bij hun te komen logeren. Zo kwam ik voor het eerst van mijn leven in Frankfurt Main, waar mijn vader was opgegroeid en leerde ik de rest van de familie kennen. Tot dan toe kende ik alleen één zus van mijn vader, tante Rosel. Zij had in 1939, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een paar weken bij ons geloged. Ook toen mijn ouders hun 25-jarig huwelijk vierden in 1956, was zij er. Ik zat toen op het seminarie, maar voor het feest mocht ik uiteraard naar huis. Van de andere ooms en tantes, neven en nichten had ik nog nooit iemand gezien. De nicht bij wie ik kwam, was de enige dochter van een jongere broer van mijn vader, oom Gottfried. Hij was in het jaar voor ik geboren werd, overleden aan de toen gevreesde ziekte TBC. Toch was hij in mijn jeugd heel duidelijk aanwezig. Er hing een groot portret in onze huiskamer boven de divan. Het was een wat treurig portret. Waarschijnlijk was hij al ziek toen de foto gemaakt werd. Ik heb later begrepen dat hij voor mijn vader de broer geweest is. Met zijn oudste broer kon hij niet zo goed overweg. Hij was een heel ander type nogal een opschepper. Zijn jongste broer was pas 15, toen mijn vader naar Nederland vertrok.

Mijn vader is onder de oorlog nog twee keer bij de familie in Duitsland geweest: in 1943 en in 1944. Mijn tante was intussen hertrouwd. Mijn vader vertelde dat hij er vrijuit had kunnen praten. Bij een deel van de familie kon dat in de Nazitijd niet.

W.F. Schwenk