

R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming

Voorstraat 25

3628 AJ Kockengen

0346 241207

secretariaat@rkkerkkockengen.nl

www.rkkerkkockengen.nl



KERKBERICHTEN KOCKENGEN

VAN 4 APRIL 2021

TOT EN MET 30 MEI 2021

**Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Kockengen
VIERINGEN**

Te beluisteren via www.kerkomroep.nl

LOCATIERAAD

Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: olvkockengen@gmail.com

Rekeningnummer NL54Rabo 0332850994

voor Kerkbalans en/of gezinsbijdrage.

Rekeningnummer voor overige betalingen zoals lezen van missen,

ONE etc: NL81 RABO 0332 8540 00.

Beide ten name van St. Jan de Doper-**Kockengen**.

CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN

Pastoraal werker Jos van Os Telefoon: 0346-215866

josvanos6@kpnmail.nl of jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl

PASTORAATGROEP

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:

pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl of telefonisch: 0346-241207

LEDENADMINISTRATIE

ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl

PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN

Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.

e-mail: secretariaat@rkkerkkockengen.nl

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)

een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,

huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.

Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren

en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters

om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.

En natuurlijk voor al uw vragen.

ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK

Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die bezoek wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het

parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan

mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I. v. Dongen tel.: 241722.

EIGEN KERKBERICHTEN

De volgende kerkberichten lopen van:

ZONDAG 30 MEI tot en met ZONDAG 17 JULI

Inleveren kopij

EIGEN kerkberichten: woensdag **19 MEI** voor **09.00** UUR.

Liturgische agenda van 4 april tot en met 30 mei 2021

- Zondag 4 april EERSTE PAASDAG
VERRIJZENIS VAN DE HEER
- 9.30 uur. **Woord- en communieviering**
Gebedsintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, overleden
ouders Hilhorst-de Reuver, Wilhelmina Maria
Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny
Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo,
Ad en Wilfried Knippers, overleden ouders Verhoef-
Versteegh, Johanna Versteegh, uit dankbaarheid voor de
vele zegeningen die er nog wel zijn, overleden ouders van
Schie Versteegh en Herman.
Voorganger: J. v. Os
Lector: A. Zuidgeest
Koster: G. Gijsbertsen
Gastheren: P. v. Schie en G. Hilhorst
- Maandag 5 april TWEEDE PAASDAG
GEEN VIERING IN KOCKENGEN
11.00 UUR IN MIJDRECHT EEN EUCHARISTIEVIERING
- Zondag 11 april Tweede zondag van Pasen
Beloken Pasen en zondag van de
goddelijke Barmhartigheid
- 9.30 uur. **Eucharistieviering**
Misintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit,
overleden vrouw en moeder, Wilhelmina Maria
Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee, Antonius
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: pastoor den Hartog
Acoliet: J. v.d. Bosch
Lector: J. Daalhuizen
Koster: G. Hilhorst
Gastheren: J. v.d. Weijden en R. v. Zanten
- Zondag 18 april Derde zondag van Pasen
- 9.30 uur. **Eucharistieviering**
Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Leonardus
Lambo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny
Roelofsen.

Voorganger: pastor v. Tillo.
 Acoliet: J. Röling
 Lector: W. Hilhorst
 Koster: G. Hilhorst
 Gastheren: L. v. Zanten en G. Gijsbertsen

Zondag 25 april Vierde zondag van Pasen

9.30 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, overleden man en vader, overleden familie Ter Halle, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Theo Baars en overleden familie Baars-Giesbers.

Voorganger: J. v. Os
 Lector: H. v. Loenhoud
 Koster: R. v. Zanten
 Gastheren: P. v. Schie en K. Segers.

Zondag 2 mei Vijfde zondag van Pasen

9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Ad en Wilfried Knippers, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastoor den Hartog
 Acoliet: K. Samsom
 Lector: A. Kramer
 Koster: G. Gijsbertsen
 Gastheren: L. v. Zanten en A. v. Dongen

Zondag 9 mei Zesde zondag van Pasen Moederdag

9.30 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, overleden ouders Hilhorst-de Reuver, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, voor een overleden vader, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: J. v. Os
 Lector: A. v. Schie
 Koster: G. Hilhorst
 Gastheren: J. v.d. Weijden en H. v. Loenhoud

Donderdag 13 mei HEMELVAART VAN DE HEER
 GEEN VIERING IN KOCKENGEN
 DE HOEF, MAARSSSEN EN MIJDRECHT
 EEN EUCHARISTIEVIERING
 EN IN ABCOUDE EEN GEBEDSVIERING

Zondag 16 mei Zevende zondag van Pasen

9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
 overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius
 Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor Schyns

Acoliet: J. v.d. Bosch

Lector: J. Daalhuizen

Koster: J. Lauwers

Gastheren: P. v. Schie en R. v. Zanten

Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag

9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: overleden ouders Hilhorst-de Reuver,
 Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-
 Kaatee en Theo, overleden ouders Vermeulen-Voorend,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie
 Roelofsen, Toon van Rooijen, Marcel Spruit, Gerard van
 der Poel.

Voorganger: pastor Huisintveld

Acoliet: J. Röling

Lector: H. v. Loenhoud

Koster: R. v. Zanten

Gastheren: J. v.d. Weijden en G. Hilhorst

Maandag 24 mei Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Tweede Pinksterdag

GEEN VIERING IN KOCKENGEN

11.00 UUR IN MIJDRECHT EEN EUCHARISTIEVIERING

Zondag 30 mei H. Drie-eenheid

9.30 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria
 Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen Theo
 Baars en overleden familie Baars-Giesbers.

Voorganger: zuster Monica
 Lector: W. Hilhorst
 Koster: G. Gijsbertsen
 Gastheren: L. v. Zanten en K. Segers.

MEDEDELINGEN COLLECTES

Zondag 14 februari 2021: € 200,45
 Zondag 21 februari 2021: € 208,70
 Zondag 28 februari 2021: € 194,00
 Zondag 7 maart 2021: € 197,20
 Zondag 14 maart 2021: € 186,80
 Zondag 21 maart 2021: € 130,80

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

OVERLEDEN

Op zaterdag 13 maart is mevrouw Trees Roeleveld-van Leeuwen overleden. Vrijdag 19 maart is zij na de viering te afscheid begraven op het kerkhof aan de Dreef. Dat zij mag thuishkomen in Gods huis. Wij wensen haar man en de familie kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

KERK SCHOONMAKEN

19 april tot en met 14 mei: C. v.d. Gref en M. Korver
 17 mei tot en met 11 juni: T. en G. Bom

AGENDA

Vrijdag 23 april is ons secretariaat gesloten.

EUCHARISTIE OVERDORP + HELPSTERS

Vanwege het coronavirus gaat de eucharistieviering op de eerste vrijdag van der maand nog steeds niet door. Daarom ook geen helpster nodig.

DE WARME DEKEN

Ook vanwege het coronavirus gaan de bijeenkomsten van De Warme Deken ook niet door.

MAALTIJD ALLEENGAANDEN

En ook vanwege het coronavirus is er ook nog geen maaltijd voor alleengaanden.

AFBEELDING PAASKAARS 2021 “BESCHERMDE AARDE”

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de Coronapandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de Wereld zal behoeden voor alle gevaren die nu zo dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen dat Hij ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven in Psalm 138-8

“Heer, u zult me altijd beschermen.
Uw trouw duurt eeuwig, Heer.
Laat uw wereld niet in de steek!”

EEN AFWISSELEND LEVEN

Sinds de covid-19 pandemie heb ik geen uitvaarten meer meegemaakt. Er wordt tegenwoordig vanwege de beperkingen maar een klein aantal uitnodigingen gestuurd, waarbij als eerste de familie in aanmerking zal komen. Ik kon dus ook niet naar de uitvaart van een klasgenoot, die in deze periode gestorven is, of van priesters in ons Bisdom, met wie ik min of meer bevriend was. Tot mijn verwondering kreeg ik in januari van dit jaar een uitnodiging voor de uitvaart en begrafenis van een priester van het bisdom Rotterdam. Toen ik in 1959 in opdracht van het bisdom in Nijmegen Duits ging studeren, had ik hem leren kennen. Hij was daar als al wat ouder priester heen gestuurd door de toenmalige bisschop van Rotterdam om pedagogie te gaan studeren. Hij kwam net als ik wonen in het piusconvict, een huis voor priesters uit de verschillende Nederlandse bisdommen.

Bij de uitvaart werd uiteraard teruggekeken op zijn leven. Ik wist dat hij de oudste priester van het bisdom Rotterdam was. Hij zou dit jaar honderd jaar geworden zijn. Bij zijn zestigjarig priesterfeest in 2007 heeft hij daar zelf het een en ander over verteld.

Na zijn priesterwijding in 1947 werd hij eerst twee jaar kapelaan in Wognum bij een, volgens zijn zeggen, niet al te gemakkelijke, maar wel goede en scherpe pastoor. Daarna werd hij leraar aan het Klein Seminarie. Eén voordeel daarvan zijn de lange vakanties. Zo kon hij, toen hij daar Franse les moest geven, dankzij een collega een Franse aalmoezenier bij Broeders vervangen. Hij behoefde alleen de reis te betalen, want kost en inwoning kreeg hij gratis.

Hij had gemerkt dat hij de hitte in zuidelijke landen moeilijk kon verdragen. Daarom ging hij in zijn vakanties meestal naar Noord-Europa. Zo kwam hij in IJsland terecht. Daar heeft hij ooit een retraite gegeven aan zusters. Later heeft hij zelfs nog twee jaar les gegeven aan de universiteit van Oulu in Finland.

Toen hij terug was in Nederland was hij eerst pastoor in enkele parochies in het bisdom Rotterdam, tot de nieuwe bisschop hem vroeg als benoemingenadviseur. Omdat we toen gedeeltelijk hetzelfde werk deden, hebben we wel eens contact gehad.

Na zijn pensionering was hij naar de Benedictijnenabdij van Egmond gegaan. Ook daar heb ik hem een keer ontmoet.

Naar zijn zeggen op aanraden van kardinaal Simonis is hij me een keer komen opzoeken. Hij zei toen dat hij in Nieuwkoop woonde, en dat hij mij wel eens wilde vervangen, als ik hier niet kon zijn. Dat was niet nodig, maar ik heb hem toen wel in contact gebracht met De Hoef. Daar heeft hij een aantal keren geassisteerd. Daarna was ik hem eigenlijk uit het zicht verloren. Maar op een van de getijdenreizen ontmoette ik iemand, die vertelde dat zij een vroeger buurmeisje was van de familie van der Meer. Ze zei dat hij weer in zijn geboorteplaats Bodegraven woonde en heeft me weer in contact gebracht. De afgelopen jaren heb ik hem daar een paar keert opgezocht.

F. Schwenk