

R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming

Voorstraat 25

3628 AJ Kockengen

0346 241207

secretariaat@rkkerkkockengen.nl

www.rkkerkkockengen.nl



KERKBERICHTEN KOCKENGEN

VAN 30 MEI 2021

TOT EN MET 18 JULI 2021

**Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Kockengen
VIERINGEN**

Te beluisteren via www.kerkomroep.nl

LOCATIERAAD

Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: olvkockengen@gmail.com

Rekeningnummer NL54Rabo 0332850994

voor Kerkbalans en/of gezinsbijdrage.

Rekeningnummer voor overige betalingen zoals lezen van missen,

ONE etc: NL81 RABO 0332 8540 00.

Beide ten name van St. Jan de Doper-**Kockengen**.

CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN

Pastoraal werker Jos van Os Telefoon: 0346-215866

josvanos6@kpnmail.nl of jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl

PASTORAATGROEP

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:

pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl of telefonisch: 0346-241207

LEDENADMINISTRATIE

ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl

PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN

Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.

e-mail: secretariaat@rkkerkkockengen.nl

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)

een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,

huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.

Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren

en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters

om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.

En natuurlijk voor al uw vragen.

ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK

Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die bezoek wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het

parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan

mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I. v. Dongen tel.: 241722.

EIGEN KERKBERICHTEN

De volgende kerkberichten lopen van:

ZONDAG 30 MEI tot en met ZONDAG 18 JULI 2021

Inleveren kopij

EIGEN kerkberichten: woensdag **7 juli** voor **09.00** UUR.

Liturgische agenda van 30 mei 2021 tot en met 18 juli 2021

- Zondag 30 mei 2021 H. Drie-eenheid
 9.30 uur **Woord-en communieviering.**
 Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Theo Baars en overleden familie Baars-Giesbers.
 Voorganger: zuster Monica
 Lector: W. Hilhorst
 Koster: G. Gijsbertsen
 Gastheren: L. v. Zanten en K. Segers
- Zondag 6 juni 2021 Feest van het heilig Sacrament
 9.30 uur **Eucharistieviering**
 Misintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Leonardus Lambo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Ad en Wilfried Knippers.
 Voorganger: pastoor den Hartog
 Acoliet: K. Samsom
 Lector: A. Kramer
 Koster: G. Hilhorst
 Gastheren: P. v. Schie en G. Gijsbertsen
- Zondag 13 juni 2021 11^{de} zondag door het jaar
 9.30 uur **woord-en communieviering**
 Gebedsintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
 Voorganger: J. van Os.
 Lector: A. v. Schie
 Koster: J. Lauwers
 Gastheren: J. v.d. Weijden en A. v. Dongen
- Zondag 20 juni 2021 12^{de} zondag door het jaar Vaderdag
 9.30 uur **Gebedviering**
 Gebedsintenties voor: overleden ouders Hilhorst-de Reuver, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorgangers: leden van onze eigen werkgroep

Koster: R. v. Zanten

Gastheren: L. v. Zanten en G. Hilhorst

Zondag 27 juni 2021 13^{de} zondag door het jaar

9.30 uur **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Theo Baars en overleden familie Baars-Giesbers, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Ad en Wilfried Knippers.

Voorganger: zuster Monica

Lector: J. Daalhuizen

Koster: G. Hilhorst

Gastheren: P. v. Schie en H. v. Loenhoud.

Zondag 4 juli 2021 14^{de} zondag door het jaar

9.30 uur **Gebedsviering**

Gebedsintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: T. v.d. Meulen

Lector: H. v. Loenhoud

Koster: G. Gijsbertsen

Gastheren: J. v.d. Weijden en R. v. Zanten

ZATERDAG 10 JULI 2021 15^{de} zondag door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering

Misintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, Leonardus Lambo, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor van Tillo

Acoliet: J. Röling

Lector: A. Kramer

Koster: J. Lauwers

Gastheren: P. v. Schie en K. Segers

Zondag 18 juli 2021 16^{de} zondag door het jaar

9.30 uur. **Gebedsviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie
Roelofsen, Toon van Rooijen, Gerard van der Poel,
Marcel Spruit

Voorgangers: leden van onze eigen werkgroep

Koster: R. v. Zanten

Gastheren: L. v. Zanten en G. Gijsbertsen.

MEDEDELINGEN

COLLECTES

Zondag 28 maart 2021:	€ 168,70
Zondag 4 april 2021:	€ 219,15
Zondag 11 april 2021:	€ 154,10
Zondag 18 april 2021:	€ 160,75
Zondag 25 april 2021:	€ 159,00
Zondag 2 mei 2021:	€ 207,70
Zondag 9 mei 2021:	€ 202,00
Zondag 16 mei 2021:	€ 179,75

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

KERK SCHOONMAKEN

16 mei t/m 10 juni:	R. v.d. Horst en A. v.d. Horst.
13 juni t/m 8 juli:	D. Hilhorst en J. Gijsbertsen.
11 juli t/m 5 augustus:	R. Schuijlenburg en T. Schuijlenburg.

AGENDA

Er staan, i.v.m. de corona, geen activiteiten gepland.

EUCCHARISTIE OVERDORP + HELPSTERS

Vanwege het coronavirus gaat de eucharistieviering op de eerste vrijdag van der maand nog steeds niet door. Daarom ook geen helpster nodig.

DE WARME DEKEN

Ook vanwege het coronavirus gaan de bijeenkomsten van De Warme Deken ook nog steeds niet door.

MAALTIJD ALLEENGAANDEN

En ook vanwege het coronavirus is er ook nog steeds geen maaltijd voor alleengaanden.

VIERINGEN IN DE VAKANTIETIJD

Om het rooster voor elkaar te krijgen heeft het pastoraal team besloten om in de vakantietijd in enkele geloofsgemeenschappen op de zaterdagavond de viering te houden.

Dit houdt voor ons in dat wij op 10 en 24 juli en 7 en 22 augustus op de zaterdagavond een viering hebben i.p.v. de zondag.

SACRAMENTS DAG

In het Latijn *Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas*, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Rooms Katholieke Kerk.

Het feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt vandaag in de Belgische, Italiaanse en Nederlandse kerken meestal gevierd op de zondag erna.

Sacramentsdag was van oudsher de dag van processies waarbij de monstrans met de heilige hostie, het Lichaam van Christus, rondgedragen werd door de kerk en soms zelfs daarbuiten door de straten van de parochie. Nu gebeurt dit nog maar op een enkele plaats. De focus is verlegd naar de gemeenschap die samenkomt rond de Heer.

HEILIGE DRIE-EENHEID

U bent slechts één, maar U bent niet alleen
U bent de Vader, Zoon en Geest
Wat bent U nu het allermeeft?
of wat hebt U zoal gemeen?

Bent U nu één of bent U drie?
het moet toch een van beiden zijn!
of zijn het vormen,
is het schijn waarin een mens als ik U zie?

Hoe lang 'k ook denk, ik kom er nimmer uit,
want U bent één en ongescheiden
en toch wil ik uw drieheid ook belijden
U snapt toch wel dat ik op grenzen stuit?

Ik zal met dit mysterie moeten leven
mijn menselijk vermogen schiet tekort,
en schoon het mij vaak mistig wordt
komt U geen tekst en uitleg geven.

U zegt alleen: Geloof nou maar
jouw denkraam is en blijft beperkt,
maar stel je open en bemerk:
Jouw God is groot en wonderbaar.

Jouw God is Vader, Zoon en Geest.
Jouw God is drie en Hij is één,
zoals Hij is vind je er geen.
Dus loof Hem: Vader, Zoon en Geest!

Reinder Bruinsma

DE OUDSTE VAN ONZE KLAS

De vorige keer schreef ik, dat ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens lieflijk aanwezig geweest was bij een uitvaartplechtigheid. Intussen is het nog een tweede keer gebeurd. Op zaterdag 15 mei ben ik naar een uitvaartplechtigheid geweest van een klasgenoot van het seminarie.

Boven mijn vorige stukje schreef ik “Een afwisselend leven”. Het ging over iemand die niet alleen in het bisdom Rotterdam, waartoe hij behoorde, verschillende functies had bekleed, zoals leraar aan het Klein Seminarie en benoemingsadviseur van de bisschop, maar daarnaast ook in enkele Noord-Europese landen had gewoond en gewerkt. Dat is in dit geval niet van toepassing. De klasgenoot over wie ik het nu ga hebben, is zolang hij priester was, altijd binnen de grenzen van ons bisdom in parochies werkzaam geweest. Hij was eerst kapelaan in Etten in de Gelderse Achterhoek, daarna in Glanerbrug en in Enschede. Toen werd hij samen met iemand anders pastoor in Denekamp. In die tijd was er wat weerzin tegen aanduidingen zoals “pastoor” en “kapelaan”, die teveel deden denken aan hoger en lager. Daarom werden ze vervangen door een neutralere term als “pastor” en eventueel “deservitor”, afgeleid van een Latijns woord, dat iets als beheerder of bewaarder betekent, of “hoofdverantwoordelijk pastor”. Overigens werd er in talloze parochies door pastoors en kapelaans, hoe ze ook genoemd werden, in goede harmonie samengewerkt. Om zijn levensloop af te ronden: in 1979 werd hij benoemd tot pastoor in Beltrum bij Groenlo, waar hij tot zijn emeritaat in 2000 ruim twintig jaar gebleven is.

Boven dit stukje staat dat hij de oudste was van onze klas. Hij was 93 jaar, een stuk ouder dan de meesten van ons. U vraagt zich waarschijnlijk af: hoe kwam dat? Daarvoor moeten we wat verder terug in het verleden. Onder en kort na de Tweede Wereldoorlog hebben veel jongens op het seminarie TBC gekregen. Het zal wel vooral gekomen zijn door slechte voeding. Er was in die tijd niet veel te krijgen. Tegen de ziekte bestond nog geen medicijn. Je kon alleen genezen door rust. Hem overkwam het drie keer, dat hij moest “kuren”, zoals dat toen heette. Hij heeft dus drie keer zijn studie moeten onderbreken. Velen haakten dan af, anderen, zoals hij, kwamen terug. Ik heb bewondering gekregen voor zijn uithoudingsvermogen, voor het geduld dat hij heeft moeten opbrengen. En wat ik later pas goed ben gaan realiseren, voor zijn aanpassingsvermogen, dat hij zich steeds weer aan jongere klasgenoten heeft moeten aanpassen.

F. Schwenk